



Column: Vrijwilliger

Een tijdje geleden stond er in de krant: "Uw kind laten sporten wordt dit jaar fors duurder. Sportclubs trekken hun lidgeld met gemiddeld 10 tot 15 procent op"

Deze verhoging zal voor vele families een serieuze domper zijn. Sommige mensen zullen hun kinderen misschien niet meer kunnen laten sporten. Hoog tijd om eens te kijken welke oplossingen wel voor handen zijn. En misschien is het grote probleem wel veroorzaakt door het BLOSO zelf.

Enkele jaren geleden werden alle clubs door aangepaste subsidiereglementen verplicht om vooral gediplomeerde trainers aan te nemen. Geen diploma? Geen subsidies. Door deze omslag blijken vandaag clubs in de problemen te komen. Toen was de subsidiepot immers groot genoeg maar met de komst van de crisis werd ook in deze pot gesnoeid. De subsidies dalen dus voor elke sportclub maar de gediplomeerde trainers moeten clubs blijven betalen, terwijl niet-gediplomeerde vrijwilligers naar het achterplan verdwenen. Misschien is een goed vrijwilligersbeleid dan ook echte prioriteit. Clubs moeten proberen om ouders, vrijwilligers te motiveren om terug een taak op te nemen, om hun schouders er onder te steken om zodoende hun steentje bij te dragen.

Vroeger had elke sportclub enkel mensen waar ze dag en nacht konden op rekenen. Deze supervrijwilligers deden de kantine, maaiden de grasvelden, stonden in voor de was... EN

mochten een ploegje trainen. Niets was hun teveel. Maar door dit af te nemen, door hun een stempel te geven dat ze enkel maar goed genoeg zijn om te werken en niet om iets in het sportieve gebeuren te doen voelen ze zich miskend en haken af. Het zijn net deze mensen die nog clubliefde hebben en steeds GRATIS klaar staan in tegenstelling tot de vele gediplomeerde trainers die elk jaar gaan rondhoren waar ze een paar euro meer kunnen krijgen. Bloso heeft door haar aanpak een cultuur van gediplomeerde maar vaak ook duurdere trainers in de sportwereld aangezwengeld die in vele sporten clubs boven hun stand doet leven. Natuurlijk wil je als ouder de beste opleiding maar dit kan ook door met een goede mix van gediplomeerde trainers en vrijwilligers te werken. Zorg als club voor een goede coördinator die de trainingen in samenspraak organiseert, die bijstuurt waar nodig, die tips geeft, die klaar staat en altijd paraat is. Zorg als club dat je mensen kan motiveren om een taak als vrijwilliger op te nemen. Zo krijgen onze kinderen een betaalbare mogelijkheid om te sporten. De echte talenten die drijven wel boven, voor al die anderen is het erg belangrijk dat ze sporten en niet thuis achter hun playstation blijven zitten.